



28. februar - 3. marts

LØGUMKLOSTER
REFUGIUM

DET STORE KUP

HISTORIEDAGE

Løgumkloster Refugium blev indviet i 1961 med det formål at skabe rammer for roen. Bygget sammen med det gamle cistercienserkloster og skabt til hvile, fordybelse og nye erkendelser. Refugiet er tegnet af Rolf Graae og Richard Aas i slutningen af 50'erne og totalindrettet af Børge Mogensen.

Der er morgensang i den smukke kapitelsal og aftensang i kirken fra mandag til lørdag. Vi spiser sammen og begynder måltidet med et vers. De fredfyldte værelser er centreret omkring en skøn atriumhave. Ved stuerne er der aviser og tidsskrifter. Der er bibliotek, mulighed for at låne kunst til værelset, cykler til ture, fitnesskort og marsk og urskov tæt på. Vores køkken laver den skønneste mad og det dejligste hjemmebag til alle. Velkommen her!

PRIS PR. PERSON / 4 DAGE

Lille enkeltværelse: 4150 kr.

Dobbeltværelse: 4000 kr.

Enkeltværelse: 4300 kr.

Stort dobbeltværelse: 4150 kr.

Der er linned og håndklæder. Værelset er til rådighed til kl. 10 på afrejsedagen.

BLIV I ROEN? Ekstra dag inkl. fuld forplejning før programmet kan tilkøbes for kun 795 kr.

REFUGIERYTMEN

8.30: Morgensang i Kapitelsalen (man.-lør.)

17.30: Aftensang i Kirken (man.-lør.) - onsdag med nadver.

Søndag kl. 10.30 Højmesse

Morgenmad kl. 7.30-9.15. Frokost kl. 12.00. Aftensmad kl. 18.00.

Billedet på forsiden er et udsnit af *Frederik 3. modtager enevoldsmagten 1660* af N. A. Abildgaard, 1783. Statens Museum for Kunst.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes. Opdateret 24. september 2024

HISTORIE - VIDEN - KNÆGER



VELKOMMEN

'Det store kup' lyder som en Olsen Banden-film, men Danmarkshistorien rummer faktisk et rigtigt kup, nemlig statskuppet, der førte til enevældens indførelse i Danmark i 1660.

I foredragsform fører Ebbe Juul-Heider os igennem de trange tider – svenskekrigene, der forarmede landet, og som mange måske kender fra Gøngehøvdingen-serien. Med til historien hører også den dramatiske fortælling om Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine.

Foredragene leder frem til kulminationen: Statskuppet i 1660, som vi skal høre om søndag aften. Kom og få hængt viden op på dine historiske knager - i godt selskab.

Weekenden foregår på Refugiet i Løgumkloster. Her er skønne stuer, dejlige omgivelser, smagfuld mad – godt fællesskab. Dage på Refugiet er også morgensang i kapitelsalen og aftensang i Kirken – historiske, stemningsfulde rammer – alt det, der skal til for inspirerende dage.

Dagene ledes af Ebbe Juul-Heider, cand.mag. i historie.



F R E D A G 2 8 . F E B R U A R

- 14.00 Værelserne er klar
- 14.30 Kaffe/te og hjemmebag i Pejsestuen
- 15.00 Velkommen på Refugiet – lille omvisning på Refugiet, i Kirke og Kloster
- 17.30 Aftensang i Løgumkloster kirke
- 19.30 Det danske rige – Chr. IV's bygninger – armod og tabte krige

L Ø R D A G 1 . M A R T S

- 8.30 Morgensang i Kapitelsalen
- 10.00 1648. Kong Frederik 3 og Dronning Sofie Amalie. Powerparret: Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine. En smuk enke, Dina Vinhofvers triste skæbne og "Hans Majestæt er ilde tilfreds".
- 15.30 "Den onde nabo": Sverige og stormagtstiden. Kampen om herredømmet over Østersøen: DOMINIUM MARIS BALTICI. Svenskekrige: 1563 - 1660 (Og såmænd 1675 -1720).
- 17.30 Aftensang i Kirken
- 19.30 Årene 1657 - 1660: svensk sejr i Frederiksodde (Fredericia), marchen over isen, Lillebælt og Storebælt - panikfred i København. Danmark besat og udplyndret. Gøngehøvdingen

S Ø N D A G 2 . M A R T S

- 10.30 Gudstjeneste i Løgumkloster Kirke
- 15.30 Fallit og elendighed - hvad nu? Kong Frederik 3. indkaldte til stændermøde i København sep. 1658 (stænder: Adel, borgere, gejstlighed - i alt o. 200 personer fra hele landet, men IKKE bønder!)
Og her: DET STORE STATSKUP - Hvem stod bag???
- 19.30 Sangaften
v. Aksel Krogslund Olesen, musiker og komponist

M A N D A G 3 . M A R T S

- 8.30 Morgensang i Kapitelsalen
- 7.30 – 9.30 Brunch – tak for denne gang!